

Detta underbara folk!



I det förgiftade klimatet i Sverige är det svårt att föreställa sig att på andra breddgrader hyllas Kuba: "Detta underbara folk", som Ecuadors president sa i samband med revolutionens 50-årsjubileum för några år sedan.

I mitten av augusti firade Foro São Paulo sitt 20-årsjubileum. Den 4 juli 1990, mitt under Sovjetblockets sönderfall, samlades Latinamerikas och Karibiens vänsterpartier och organisationer i São Paulo för att tillsammans förhindra alla försök att "utplåna de socialistiska landvinningarna och rättigheterna och underblåsa illusioner om liberalismens och kapitalismens obefintliga godheter."

Idag finns den starkaste motståndskraften mot USA-imperialismen - och EUs dito - hos vänsterregimer, partier och sociala rörelser i Latinamerika. Och där betraktas Kuba med beundran och tacksamhet, som det står i inledningen till dokumentet inför 20-årsjubileet:

"Dagens verklighet i vår del av världen har skapats av en mångfald rörelser och kamper under de senaste årtiondena. Kubas exempel har haft särskilt stort inflytande." Kubas motstånd mot 50 år av ekonomisk, biologisk, terror- och propagandakrigföring har hållit hoppet uppe i Latinamerika. Kubas läkarstöd var avgörande för Venezuelas överlevnad mot USA-stödda kuppöversök och oljeblockad.

De båda grundade ALBA 2004. Sedan dess har tiotusentals kubanska läkare botat miljoner sjuka och räddat tusentals liv medan alfabetisörer har lärt miljoner att läsa och skriva. Det innebar ett viktigt stöd för Bolivia mot

USA-stödda försök att splittra upp landet. Och nu är det inom ALBA som Ecuador och Nicaragua får stöd för sin självständiga politik.

Deras framgångar har drivit på bildandet av Latinamerikanska och Karibiska Unionen för ekonomiskt och politiskt samarbete, men också militärt, för att stå emot USAs upptrappade motoffensiv. Så självklart har latinamerikanska folk en helt annan syn på Kuba, trots att deras medier precis som de svenska rapar upp vad som kokas ihop i Washington.

När jag gick igenom sommarens kopiösa enfaldiga medierapportering om Kuba hittade jag i Aftonbladet den 5 juli en avvikande röst:

"Livsglädje, stolthet, sorglöshet. Följ med på en promenad genom charmiga Havanna. Kubanerna bjuder på mycket kärlek, livsglädje och sorglöshet. Man undrar hur det är möjligt. Det är något i själva atmosfären, berättar Janne Danielsson med sina bilder från La Habana."

Där har vi förklaringen, en socialism som spelar en nyckelroll i Latinamerikas växande självständighetsrörelse och som kan skildras med ord som kärlek, livsglädje stolthet, måste imperialismen krossa. Förödande orkaner och global ekonomisk kris bidrog, men kubanerna tar nya tag för att överleva den internationella ekonomiska krisen. "Revolution är att förändra allt som behöver förändras."

Eva Björklund

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-kommersiell-inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/>. Det har publicerats i www.globalarkivet.se