

Rasistiskt system?!

Eva Björklund

I början av december fick en US-amerikansk protestskrivelse mot Kubas påstådda "rasistiska system" stor uppmärksamhet. En grupp afroamerikaner "anslöt sig till det växande internationella ramaskriet mot det orättfärdiga fängelsestraffet mot Darsi Ferrer, en internationellt känd afrokubansk medborgarrättsledare". De krävde att Kubas regering skulle "sluta upp med de opåkallade trakasserier av svarta kubaner som försvarar sina medborgerliga rättigheter". Carlos Moore, exilkuban, sedan snart 50 år bosatt i USA hade hållit i pennan.

Strategiska målgrupper

USA har i sitt mångmiljonstöd för "regimskifte" sedan många år riktat in sig på att försöka skapa rasmotsättningar på Kuba. Strategin är att samtidigt med blockaden för att svälta ut kubanerna, vända missnöjet mot revolutionen. Den var uttalat i W Bush's "övergångsprojekt" 2004 och 2006 för upptrappning av aggressionerna. Med samma logik satsar USA på HBT-personer och på generationsmotsättningar osv och att med pengar och medier vända dessa grupper i USA mot Kuba.

Afrokubanska kulturarbetare i svaromål

En grupp framträdande afrokubanska kulturarbetare gick i svaromål den 5 december och framhöll det absurda i påståendet att afrokubaner behandlas med "grym brist på hänsyn" och "förnekas sina medborgerliga rättigheter på grund av ras... Denna uppduktade bild skulle uppfattas som sanslös om det inte bakom den tydligt kunde urskiljas den perversa avsikten att lägga afroamerikanska röster till den antikubanska kampanjen för att undergräva vår självständighet och identitet".

"Aldrig förr i vår nations historia har kubaner med afrikanskt eller blandat ursprung funnit sådana möjligheter för samhällelig och personlig utveckling som i den förändringsprocess som pågått det senast halvsekle... Vid revolutionens seger levde folkflertalet i stor nöd. Afrokubanerna tillhörde de som led mest under den härskande nykoloniala ordningen och de drog omedelbart nytta av den revolutionära regeringens åtgärder för att utrota alla former av uteslutning, inte minst den våldsamma rasism som karakteriserade det förrevolutionära Kuba."

"Om Kuba vore det rasistiska samhälle som vissa vill låta påskina skulle dess medborgare knappast ställt upp så massivt till försvar för Afrikas folk. Mer än 350.000 frivilliga stred sida vid sida med sina afrikanska syskon i Angola mot kolonialismen. Över 2.000 gav sina liv... Om Kuba idag präglades av sådan brist på respekt för det afrikanska ursprunget skulle inte 35.000 afrikanska studenter fått gratis utbildning på Kuba samtidigt som många kubanska läkare tjänstgör i Afrika.... Från Afrika har Kuba bara tagit hem sina döda."

"Antagligen känner de flesta som skrivit på inte till Kubas erbjudande att skicka medicinsk hjälp till offren efter orkanen Katrina, som ödelade New Orleans. Ett erbjudande som USA avvisade... Antagligen är de också omedvetna om att alla institutionella och rättsliga grunder för det dåvarande rasistiska samhället avskaffades 1959."

Men kubanerna skriver också "Vi vet att denna process inte är fri från konflikter och motsättningar där nedärvda sociala nackdelar och djupt rotade fördomar spelar roll... Afroamerikanska intellektuella ska veta att deras kubanska kollegor är djupt engagerade i dessa frågor. Under Kulturarbetarförbundets kongress 1998 förde vi en öppen dialog med regeringen och presidenten. Ett ständigt utskott tillsattes för att utifrån kulturarbetets perspektiv bekämpa kvarvarande rester av diskriminering och rasfördomar, samtidigt som ett otal kulturinstitutioner och -grupper, forskningsprojekt, tankesmedjor och program arbetar för att skapa kunskap om och främja afrikansk och afrokubansk kultur och historia"



Nancy Morejon, ordförande i Kubas Författarförbund

Bland undertecknarna finns poeten Nancy Morejón, ordförande i författarförbundet, sångerskan Omara Portuondo, målaren Eduardo Roca, professorn Esteban Morales med flera internationellt kända namn. Där finns också ordförande för kulturarbetarförbundet, Miguel Barnet, visserligen inte afrokubansk, men författare av Cimarron, en förrymd slav 1968.

Källor: UNEAC 091205, The Cuba Central Team 091211, Associated Press, The Guardian, 091204, Liberación 091211

