

Rekord i uthållighet

Jorge Capelan

USA har sedan Monroe-doktrinen 1823 tagit sig rätten till överhöghet över "bakgården" Latinamerika. Militär och ekonomisk krigföring, terror och undergrävande verksamhet hindrade alla latinamerikanska försök att bryta loss från USA välde. Så var det fram till 1959. Då segrade befrielsekampen på Kuba vars folk sedan dess har stått emot världens längsta ekonomiska, propaganda- och terrorkrigföring.



Den 5 oktober 1976 sprängdes ett kubanskt flygplan i luften med 73 passagerare, bland dem hela Kubas juniorlandslag i fäktning. Upphovsmannen var CIA-agenten Luis Posada Carriles, dåförtiden bosatt i Venezuela där han samarbetade med tvåpartidiktaturens säkerhetstjänst. Han åtalades dock för sprängattentatet, men CIA räddade honom ur fängelset för att använda honom i terrorkriget mot sandinisterna i Nicaragua. På bilden sörjande föräldrar till ungdomarna som dog när flygplanet sprängdes och störtade i havet.

- Den 17 maj antog Kuba jordreformen, som gav arrendebönder och torpare äganderätt till jorden de brukade.
- Den 11 juni 1959. USA hotade att skära ner sockerimporten som Kubas ekonomi var helt beroende av. Så inleddes den ekonomiska krigföringen. Samtidigt inleddes terrorn med flygbombningar av sockerbruk.
- Mars 1960. Eisenhower-regimen antog ett program för hemlig krigföring. CIA anlät maffian för att mörda Fidel. Senatens utredning konstaterade i mitten av 70-talet 637 mordförsök och planer. Sedan dess har fler tillkommit, det senast kända i november 2000.
- USA organiserade väpnade ligor i Escambray-bergen. 70 ton vapen flögs in. Bara 1961-1963 rapporterades 5.780 överfall på folk och anläggningar.
- 4 mars 1960. Fartyget La Coubre sprängdes i Havannas hamn. Över 100 människor dödades och över 200 skadades. Sedan följde sprängattentat mot varuhus, biografier, skolor, mm.
- 28 september 1960 sprängdes 4 bomber när Fidel talade på ett massmöte. Han uppmanade folk att organisera försvaret på kvartersnivå. Så föddes Kommittéerna för Revolutionens Försvar; CDR som idag har 7,6 miljoner medlemmar.
- 15 april 1961. USA-plan angrep kubanska flygplatser. Det var startskottet Grisbuktsinvasionen. Den besegrades på 72 timmar. En skakad president Kennedy bad bror Robert att dra igång Operation Mongoose för upptrappad terrorkrigföring.
- 3 februari 1962 förbjöd USA all import från Kuba och all export, utom livsmedel och medicin. Utländska fartyg som angjorde kubansk hamn svartlistades i USA för att förhindra Kubas handel med andra länder.
- 1964 förbjöds även export av livs- och läkemedel, vilket är en krigshandling. Blockaden skulle sedan successivt trappas upp, särskilt efter Sovjetblockets sammanbrott, då Kuba förlorade all den handel som dittills dämpat USA-blockadens verkningar.
- 5 oktober 1976 sprängdes ett kubanskt flygplan i luften med 73 passagerare. 1997 skakades Havanna av ett tiotal sprängattentat. Upphovsmannen var CIA-agenten Luis Posada Carriles.
- Juni 1964. Bönder i Sancti Spiritus upptäckte flygplan som släppte ut ballonger med bakterier som angrep odlingarna. USA:s bakteriologiska krigföring hade startade redan 1962 då CIA-agenter spred virus bland Kubas kycklingbesättningar.
- 1971 spred de svinpest och 1981 förde CIA in blödande denguevirus. 350 000 människor insjuknade och drygt 150 dog. På 90-talet fortsatte det med insektsangrepp på potatisodlingar, bladmögel på tobaksodlingar och angrepp på biodlingar mm.
- December 1964. CIA-finansierade "Kubas Nationalistiska Rörelse" avfyrade granatkastare mot FN-skrapan i New York. Terrorkriget utvidgades till hela världen med attentat mot ambassader, flygbolag, medier, organisationer och personer som stödde Kuba. Bara mellan 1974 och 76 begicks 202 terrordåd i 23 länder. Ett attentat mot flygplatsen La Guardia i New York 1975 dödade 13 människor och skadade 75.



- I november 2000 greps Luis Posada Carriles på bar gärning i Panama där han planerade ett attentat mot Iberoamerikanska toppmötet där Fidel Castro skulle tala. Attentatet skulle ha kostat hundratals människors livet, men upphovsmannen fick fristad i Miami. Sedan 1959 har terrorverksamheten från USA berövat nästan 3.500 kubaner livet och lemläst över 2 000.
- 21 mars 1960. The Voice of America startade propagandasändningar mot Kuba. Totalt federalt finansierade radio- och tevekanaler har sedan kränkt Kubas radiorymd i brott mot internationell lag.
- 1981. Reaganregimen trappade upp med radio och TV "Martí" för sändningar via flygplan, ballonger och satelliter. Sammanlagt 1.400 radiotimmar i veckan och hundratals webbsajter har inte lyckats övertyga kubanerna om fördelarna med USA-styre. W Bushregimen ökade de öppna anslagen för propagandakrigföringen från 10 miljoner US dollar 2001 till 38 miljoner 2006.
- September 1981. Reaganadministrationen bildade Kubansk-Amerikanska Stiftelsen, CANF, som paraply för terroristgrupperna i Miami med omnejd och med terrorstämpeln ersatt med en NGO-etikett, som mottagare av miljonbidrag från den samtidigt bildade National Endowment for Democracy. Pengar går sedan vidare till de smågrupper på Kuba som samarbetar med den gamla husbonden, de i bolagsmedia så berömda "dissidenterna", eller "oppositionen", finansierad från USA.

Detta är bara ett axplock från en förskräckande lista av invasioner, sprängattentat, mordplaner, mediekrigföring, ekonomiska sanktioner och biologisk krigföring som kubanerna stått emot och ändå utvecklat sitt land till ett hoppgivande exempel för jordens fattiga folkflertal.