

# Valladares, Montaner och liberalerna

Zoltan Tiroler

Den beryktade "politiske fången" Valladares har dykt upp igen. Valladares dömdes på 1960-talet för flera terrorattentat på Kuba då han tillsammans med bland andra Carlos Alberto Montaner (samme Montaner som är vice ordförande i Liberalernas International, avslöjad som inblandad i mordet på sex jesuitpräster i El Salvador) placerade ut bomber i butiker. Valladares blev känd i hela världen när Amnesty och Penklubben tog sig an honom som påstådd "samvetsfånge". Han hävdade att han var poet som blivit invalidiserad av tortyr i fängelset. En jättekampanj för hans frigivande drogs igång. Frankrikes president Mitterand engagerade sig i fallet.

Kubanerna, som hade videoinspelningar från när Valladares gjorde morgongymnastik i fängelset, lovade på Mitterands enträgna begäran att släppa "invaliden" om han förband sig att gå ner för trapporna från flygplanet i Paris. Och där stod hela jätteuppbygget från franska regeringen, Amnesty, Penklubben osv. och väntade med rullstol på det stackars tortyroffret när han glatt skuttade ner för flygplanstrappan. De har aldrig bett om ursäkt för förtalet mot Kuba, varken då eller senare. Också hans poetiska ådra visade sig vara lögn. Han hade inte skrivit dikterna som kampanjen publicerade i hans namn (återigen vännen Montaner, som faktiskt kan skriva). USA:s dåvarande president Ronald Reagan utsåg omgående terroristen till USA:s ambassadör i FN:s Kommission för Mänskliga Rättigheter. Där gjorde Valladares präktigt fiasko med sitt försvar för blodiga diktaturer och plockades bort.

Nu har Valladares varit valobservatör under skenvalet efter militärkuppen i Honduras. Utan rullstol. Inga valobservatörer deltog från de Latinamerikanska staterna eller EU, eftersom valet inte accepterats av några andra än USA, Israel och ett fåtal USA-klienter. Däremot kom "valobservatörer" från samma extremhögergrupper i USA som låg bakom militärkuppen i juni. Enligt Valladares var valdeltagandet naturligtvis högt och allt gick rätt och demokratiskt till. Rapporter från oberoende källor hävdar ett extremt lågt valdeltagande och omfattande våld och misshandel.

## *Liberalernas Kuba-mentor avslöjad (igen)!*

USA:s UD, CIA och spanska säkerhetstjänsten visste alla i förväg om att Jesuitprästen Ignacio Ellacuría, rektor vid Centralamerikanska Universitetet (UCA) i El Salvador, skulle mördas tillsammans med fem av sina kollegor av en dödspatrull i Salvadors armé.

Det bekräftades i söndagsupplagan 20091115 av spanska El Mundo, som citerade en rad nyligen deklassificerade dokument från USA som ska lämnas över till spansk domstol. Där framgår också hur CIA-agenten Carlos Alberto Montaner var välinformerad om planerna. Han hade också hotat Ellacuria personligen några dagar

innan de brutala morderna genomfördes.

Internationelle terroristen Luis Posada Carriles, då CIA-agent och officer i den salvadoranska statsapparaten, var inblandad i sammansvärjningen. För närvarande finns Posada i Florida och skyddas av USA. Posada är en av hjärnorna bakom sprängningen av ett civilt kubanskt flygplan då alla 73 ombord omkom, liksom en rad andra blodiga attentat. Dödspatrullen tog sig in i UCA i gryningen 16 november 1989. Jesuitprästerna låg och sov. De tvingades ut och sköts sedan i huvudet. Också deras hembiträde och dennes 15-åriga dotter mördades.

El Mundos avslöjanden kom samtidigt som Carlos Alberto Montaner befann sig i Honduras' huvudstad Tegucigalpa för att stödja kuppakarna och diktaturen. Samme Montaner som någon vecka före mordet på Jesuitprästerna hotade dem. Samme Montaner som är på flykt från den kubanska rättvisan för terrorism i Havanna 1960. Samme Montaner som är vice ordföranden i den Liberalernas International som svenska Folkpartiet tillhör och som svenska ungliberaler hyllar och inspireras av.

## *Liberala Internationalen stöder statskupp*

Liberala Internationalens ordförande och ledamot av EU-parlamentet, holländaren Johannes van Baalen, kastades nyligen ut från Nicaragua, där han försökte få militären att genomföra en statskupp mot landets president, Daniel Ortega. Med förevändningen att han skulle gratulera de väpnade styrkorna, hade Van Baalen bett om ett möte med landets militärledning och försökt övertala dem att göra en statskupp, som deras kollegor i Honduras. Efter Nicaragua fortsatt Van Baalen följdriktigt till just Honduras där han utnämnde kuppledaren Micheletti till en av vice ordförandena i Liberala Internationalen.

Zoltan Tiroler Källor: JG Allard 091116,

