

Om Kuba och Dasspapper

I början av hösten ägnade svenska medier en hel del spaltutrymme åt vad som kan tyckas vara av försumbar betydelse i ett världsperspektiv, brist på toalettpapper, skriver Zoltan Tiroler. ”Det är ingen skitfråga, men man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att anta att om det hade rört sig om något annat land hade nyheten passerat obemärkt.”

EU vill normalisera, Sverige provocerar

Efter EUs utrikesråds årliga beslut om Kubapolitiken besökte EUs utrikeskommissionär landet. Avsikten antas ha varit att understryka att EU önskar fortsatt förbättring av bilaterala förbindelser trots hårt lobbyarbete från några få, bla Sverige som hävdar att EU ska stödja USAs små lakejgrupper för regimskifte, skriver Bertil Olsson. Sveriges UD beordrade sin ambassad att demonstrativt bryta mot EUs linje och skapa rubriker med krav på frigivning av en kuban som anhållits för svartabörshandel med stulna cementsäckar.

Karibiens största stålverk, och ekonomiska problem

Antillana de Acero i Havanna är Karibiens största gjuteri, stål- och valsverk med 2 000 anställda. Tekniskt och produktionstekniskt finns mycket att önska skriver Zoltan Tiroler men det råder en varm och positiv atmosfär. Chefer och anställda umgås otvunget. Någon nämnvärd stress märktes inte. Den kvinnliga chefen Betty säger säg inte ha några problem med att vara kvinna och chef på en så mansdominerad arbetsplats.

Inför nationalförsamlingen talade president Raul Castro om landets ekonomiska problem. Till den globala ekonomiska och finanskrisen, som sänkt priserna på Kubas viktigaste exportprodukter och dragit ner turismen, kommer de enorma skador som förra årets tre orkaner orsakade. Dock är problemen nu små jämfört med den ekonomiska krisen i början av 90-talet och nu är Kuba inte längre isolerat utan har det omfattande ALBA-samarbetet med Latinamerika

Sju dolkstötar i Amerikas hjärta

Fidel Castro varnar för USAs utbyggnad av 7 militärbaser i Colombia: ”Överallt på jorden utsätts folk för ekonomiska, miljö och krigsrisker som USAs politik ger upphov till, men ingen annan stans utsätts någon för så allvarliga risker som grannarna, folken i världsdelen söder om det land herraväldet utgår ifrån.”

Förhoppningarna om en annan USA-politik med Obama har redan kommit på skam, fyller Eva Golinger på. Den redan astronomiska krigsbudgeten ökar liksom dollarflödet för destabilisering av misshagliga regeringar i Latinamerika. Statskuppen i Honduras är ytterligare ett tecken på ökad aggressivitet från USA. Och många tror att USAs nye president har lättat på blockaden mot Kuba, men den hävdas mer nitiskt än på länge.

Exilkubaner i Honduras

Militärkuppen i Honduras har fått starkt stöd från exilkubaner kopplade till Miamimaffian. Kubas biståndsläkare och lärare har varit en nagel i ögat på dem och USA. Luther Castillo tillhör de många tusen fattiga latinamerikaner som fått gratis utbildning på Kuba. Han är honduranska guaranifolkets första läkare och byggde upp deras första läkarmottagning någonsin. Efter kuppen stängdes läkarmottagningen, Castillo mordhotades och förföljdes av kuppssoldater liksom alla studenter från kubanska Läkarhögskolan som erbjöd vård till skadade demonstranter.

Kuppregimens hets mot de kubanska biståndsarbetarna ökade under juli så att Kuba blev tvunget att ta hem sina lärare från Honduras, skriver Dick Emanuelsson. De hade arbetat med den

alfabetisering som 3 dagar innan statskuppen kunde meddela att 132 av landets 298 kommuner hade befriats från analfabetism.

USA behöver också kubanska läkare

USA inledde 2006 ett program för att värva kubanska läkare. Även tidigare förekom att en och annan utvandrare till USA för att tjäna mer pengar. Men i USA får de ändå för det mesta nöja sig med att arbeta som sjuksköterskor, eller andra mindre kvalificerade jobb, rapporterar Oskar Johansson. Han konstaterar också att USA rekryterar flest studenter från Karibien och Latinamerika. Kuba är dock populärast för studenter från fem av länderna och näst populärast i 13 länder. Och det är studenter som förbinder sig att resa hem och bidra till sitt eget lands utveckling.

Några axplock ur Kubas hälsobistånd visar på enastående solidaritet: En ny ögonklinik har öppnats i Guyanas. Regional ögonklinik på Jamaica. Ögonklinik i Uruguay uppkallad efter José Martí. Kubanska läkare på Seychellerna. Kiribati tackar Kuba. 425 000 bolivianer har fått synen tillbaka. I USA återspeglas detta i satir om att Obama förhandlar med Kuba för att få läkare till de 50 miljoner USA-medborgare som saknar sjukförsäkring

Jag heter John Johansson och skriver om en skola för autistiska barn

Jag har autism, lever ett enkelt men rikt liv. Min stad i världen har blivit Havanna. En dag i mars gick Ingrid förbi en resebyrå med annonser om Havanna och Kuba. Så det blev en resa dit i början på april. På Kuba såg vi inte en undernärld människa, alla hade mat för dagen och fri läkarvård. Varför förföljs Kuba? Varför straffas ett land för att det gått sin egen väg bort från imperialismen?" Johns upplevelse bekräftas av en brittisk studie som visar att kubaner är lyckligare än US-amerikaner. "Happy Planet Index" tar upp 3 indikatorer på mänsklig välfärd som alternativ till traditionella utvecklingsmått: förväntad livslängd, tillfredsställelse med livet och ekologiskt fotavtryck. Det visar att ett långt och lyckligt liv är möjligt med mycket mindre ekologiskt avtryck än i de högkonsumerande länderna.

På resa med Mariela Castro

Mariela Castro, dotter till nuvarande statschefen, Raul Castro och revolutionshjältinnan Vilma Espin, som förde fram Kubas kvinnor till en unik tätplacering i Tredje Världen, är själv känd som rebell för sin frispråkighet och radikala åsikter. Och för sitt framgångsrika arbete med homosexuella och HBT-personers rättigheter. Intervjuad av Maria Sandblad på tåget till Göteborg.

Kubansk stjärndansare hos The Royal Ballet

I samband med att Londons "Royal Ballet" gästspelade i Havanna släpptes också den kubanske stjärndansaren Carlos Acostas självbiografi på Kuba "Utan att se sig om". Det började i en överbefolkad, sliten bostad i Gamla Havanna: fattigdomen, breakdans, skolk, snatteri och så en händelse som förändrade allt, skriver Eva Jaksjö. Han kom in på balettskolan.

När "Royal Ballet" gästspelade i Havanna direktsändes föreställningen också och kunde ses på improviserade filmdukar stöttade av gamla lastbilar vid Capitoleums trappor. Där började folk samlas runt halv åtta på kvällen för att hitta en bekväm plats och kunna avnjuta denna unika föreställning.

Benicio del Toro, Lumidee och Juanes i Havanna

Känd bland annat för sitt porträtt av Che Guevara i två kritikerrosade filmer, har Benicio del Toro fått ett kulturpris på Kuba. På prisceremonin hos Kulturarbetarförbundet fick han sällskap av

skådespelarna Bill Murray, Robert Duval och James Caan och producenten Steve Bing. Man kunde tro att det Hollywood med alla dessa stjärnor som minglade runt.

När Lumidee kom till Havanna för att spela in en video med iransk-svenske Arash Labaf från Malmö sa hon till AP sa hon: ”Jag tycker att alla ska komma hit och se med egna ögon, se Kuba, alla USA-medborgare. Jag kommer från New York, och där är alla arga. Här är det vackert.”

Det blev stort rabalder i internationella media när colombianske rockaren Juanes meddelande att han planerade en stor friluftskonsert i Havanna 20 september med bland andra kubanerna Silvio Rodriguez och los Van Van. Han mordhotades och hans skivor slogs sönder i Miami.

Kubasolidaritet i Sverige, USA, Tyskland och Danmark

David Arvidsson-Shukur har varit på sommarbrigad på Kuba. Tidiga morgnar, jordbruksarbete, växande solidaritet, kamratskap, många samtal och vänskapsband gjorde brigaden till ett starkt minne. Sommarens svenska kampanj för De Fem var hungerstrejk: Fem dagar för De Fem i anslutning till den färgsprakande Møllevångsfestivalen. I årets kampanj deltog även kamrater från solidaritetsrörelser i Tyskland och Danmark.

I början av augusti reste cirka 300 aktivister i Venceremos Brigade, Pastors for Peace, US/Cuba Labor Exhage och Africa Awereness till Kuba via Mexiko och Kanada. Genom att bryta mot USAs blockad vill de tvinga bort den, trots att de riskerar hårda bötesstraff.

Juan Gutiérrez Alonso, aktiv i ett Universitetsnätverk för De5, fick på Fars dag ett oväntat mejl från fru Obama som hyllade sin far. Gutiérrez svarade omgående och uppmanade ”Kära fru Michelle Obama” att ta sig an de 5 kubanska politiska fångarnas sak.

Artiklarna finns också att läsa på www.globalarkivet.se