

Det misslyckade dråpslaget mot Kuba i Bryssel



Det misslyckade dråpslaget mot Kuba i Bryssel

Vi trodde att Kuba skulle få det tufft i Bryssel. Och det var inte paranoia. Inför resan till Europeiska unionens huvudstad bekräftade nyheterna den aktiva roll som högern och ultrahögern i Europaparlamentet spelar i utarbetandet och godkännandet av en resolution mot Kuba, som syftar till att peka ut landet, i ett desperat försök att försvaga Revolutionens röst i debatterna vid det tredje toppmötet EU-CELAC och dess ledarskap vid Folktoppmötet.

Från de digitala nätverken blåste denna tids opportunisterna, avfällingarna i tjänst hos varje makt som betalar dem för deras drängtjänster, ständigt upp sina planer på att förhindra eller bojkotta den kubanske presidenten Díaz Canel's närvaro vid toppmötet mellan Latinamerika och EU.

Årligt talat, vad Kuba fann i Europa, både i Portugal [som Kubas president besökte innan mötet i Bryssel] och Bryssel, var erkännande och hyllning.

Det fanns signaler om att Europa hade en plan för att försöka att åter dominera sina gamla kolonier, för att ansluta dem till Natos position i förhållande till konflikten i Ukraina.

EU erbjöd upp till 45 miljarder i investeringar, efter att de hade glömt bort den biregionala mekanismen i åtta år och inte haft några möten med Latinamerika under denna tid. Elegant men bestämt svarade CELAC dem: Ukraina är inte vår fråga. Vi är emot krig och för en fredlig lösning, men också emot att resurser dräneras i många miljarder dollar och euro i vapen. Och Latinamerika krävde likabehandling och att man skulle lämna politiken med sanktioner och hot bakom sig, något som bara skadar folken och kastar in världen i en ny livsmedels- och inflationskris.

När det gäller folkens toppmöte, som pågick parallellt med mötet EU-Celac, jämfördes det med de stora mötena i Porto Alegre, Mar del Plata och Caracas. En annan värld är möjlig. Med Kuba i centrum.

Förutom dessa två scenarier, Folkens toppmöte och EU-Celac, var ett av de viktigaste resultaten av de belgiska mötena förlöjligandet av kontrarevolutionens sändebud, de som filmade sig själva i demonstrationer som inte ens nådde 20 deltagare, trots att de kom från flera länder och med stöd från spanska fascistpartiet VOX och andra från höger och extremhöger. Som försökte få in sin agenda i Europaparlamentet och som bara visade upp en vulgaritet värdig värre platser. Folkets stora och entusiastiska toppmöte begravde dem.

Kuba, dess president, dess utrikesminister och hela dess delegation, lyste av värdighet och nationell suveränitet, för deras tydliga och direkta tal om hur förbindelser mellan länder bör fungera. Dessutom framfördes kravet på att häva blockaden och förkastandet av Kubas oacceptabla placering på USA:s lista över påstådda sponsorer av terrorism, i praktiskt taget i varje tal.

Podcasten i länken nedan innehåller ljud [spanska] från Europa. Daniel Palencia, i Peña del Titán, talar om avfällingar och hur Rosa María Payá, den bäst betalda i den kontrarevolutionära affärsverksamheten, nu vill stämma Kuba för att hennes far dog i en olycka, vars huvudansvarige är en obskyr figur som åtalats för andra brott kopplade till det spanska högerpartiet PP. Uppenbarligen förbereds nya kapitel i serien "Att leva på politiska lögnar", med hjälp av generalsekreterare Almagros OAS, Organisationen för de Amerikanska Staterna.

Det är ett faktum att Brysselplanen misslyckades för dem. De ville hindra Kuba från att delta i toppmötet och Kuba deltog. De ville isolera Kuba och Kuba åkte inte bara till toppmötet: På plats var Miguel Díaz Canel Bermúdez, kommunistpartiets förste sekreterare och republikens president, som kom från statsbesök i Portugal, där han överöstes med uppmärksamhet och dekorationer på högsta nivå. Han möttes av ett massarrangemang fyllt av unga aktivister, vars entusiasm fortfarande kan kännas bland dem av oss som bevittnade firandet på plats.

Och i Bryssel välkomnades han varmt inte bara av sina kolleger utan också av sina värdar.

Cubadebate 230720, redigerat (ZT)

[Chapeando: El Plan de Bruselas](#)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 ? 0

Bidrag till insamlingen ?Mediciner till Kuba?

PG 23 57 15 ? 0 ELLER Swish 123 182 37 72