

ELAM - 25 år i försvar för hoppet



Latinamerikanska Medicinhögskolan ELAM: 25 år i försvar för hoppet



Latinamerikanska läkarhögskolan (ELAM) på Kuba är mer än bara ett utbildningscentrum, denna plats är idag en symbol för att hela världen förenas i utbildningen av läkare för liv i de mest utsatta hörnen av planeten.

Vissa säger att i slutet av 1998 hade hoppet övergivit Centralamerika och Karibien: två enorma orkaner, George och Mitch, lämnade ett stort antal dödsfall och oöverskådliga materiella skador bland dessa folk, som redan drabbats av fattigdomens pandemi.

Mitt bland ?generösa erbjudanden? och ?miljontals dollar? i bistånd från de mäktigaste, som på några veckor glömdes bort, var Kuba fast beslutet att hjälpa till att återuppbygga hoppet där. Kuba gav inga löften. Kuba började arbeta för att förverkliga drömmar, och med ett slag av solidaritet började man ge form åt ett fantastiskt livsprojekt som den 15 november firar sitt 25-årsjubileum.

Hopp: det är precis vad Latinamerikanska läkarhögskolan (ELAM) har blivit för de tusentals ungdomar som under ett kvarts sekel har kommit till dess klassrum från de fattigaste delarna av världen för att i sina länder bidra ?till det ädlaste och mest humana av alla yrken: att rädda liv och bevara hälsa?, som Fidel bad dem att göra på grundningsdagen för detta centrum.

Det var vid ett forum för vetenskap och teknik den 21 november 1998 som överbefälhavaren tillkännagav inrättandet av en medicinsk fakultet och erbjöd de första 500 stipendierna till systemationen Nicaragua. Den dåvarande marinakademin Granma valdes som plats och mitt under byggnadsarbete som pågick anlände de första 327 ungdomarna från detta land den 27 februari 1999: i juni hade antalet inskrivna nått 1.929 studenter från 18 nationer.

Den 15 november 1999, i samband med det 9:e iberamerikanska toppmötet för stats- och regeringschefer, och i närvaro av ett stort antal presidenter och delegationschefer som deltog i mötet, invigde överbefälhavaren officiellt ELAM, som han ansåg vara ?ett blygsamt bidrag från Kuba till folkens enhet och integration?.

Men Fidels stora dröm var inte begränsad till en enda, konkret geografisk plats i den kubanska huvudstaden. Tre år efter det första steget började den sprida sig till de medicinska universiteten i hela landet där, på kurs efter kurs, hundratals yrkesverksamma som ingår i detta underbara solidaritetsprojekt tar examen.

Värdefulla och engagerade lärare har gjort Fidels dröm om att utbilda vetenskapens och samvetets läkare till verklighet. Efter 20 examina har ELAM examinerat 31 180 yrkesverksamma från 122 länder, som har blivit fanbärare för Fidels stora dröm om att ge världen ?läkare och inte bomber?.

Och om dessa dagar när ELAM grundades var svåra för Kuba - när landet genomgick de komplexa åren under den särskilda perioden - så är det inte mindre svårt i dag med det sammanhang vi befinner oss i, präglad av att vårt folk utsätts för den orättvisa ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden från USA:s regering, samt att den största av Antillerna har förts upp på listan över påstådda statliga sponsorer av terrorism.

Trots de många ekonomiska hindren är de principer som låg till grund för ELAM fortfarande intakta. De mer än 200 lärare som utgör lärarkåren är fast beslutna att ge studenterna en kvalitetsutbildning, som inte bara utmärks av deras höga förberedelsegrad, utan också av principer om solidaritet, etik, engagemang, lyhördhet, professionalism ... de som i mer än sex decennier har utmärkt de kubanska läkarnas dagliga arbete.

Överbefälhavaren uppmanade de fattigaste av de fattiga som för 25 år sedan kom till vårt land för att utbilda sig till läkare och försvara livet från den ädla skyttegravan, att drömma och tro på hoppet. ELAM:s historia, ett universitet som är oupplösligt förbundet med Kubas historia, har visat världen att vi på vår lilla ö, ?skaparen av det omöjliga?, aldrig kommer att sluta tro på hoppet.



Trädplantering på ELAM. Foto: Estudios Revolución.

Cubadebate 241115 (ZT)

[ELAM: 25 años defendiendo la esperanza](#)

Orkanerna Oscar och Rafael har nyligen drabbat östra respektive västra Kuba. Till det kom så två jordbävningar med ytterligare skador på infrastruktur, bostäder och grödor. Återuppbyggnaden är igång. Behoven är omfattande, men det blockerade Kuba saknar tillräckliga resurser.

Nu sägs det att den kubanska kontrarevolutionens banérförare, Marco Rubio, blir Trumps utrikesminister. Än hårdare tider väntar för kubanerna.

Du kan göra en insats.

Vill du stödja de drabbade? Skicka ett bidrag till Swish 123 182 37 72 eller pg 23 57 15-0. Ange ?orkan?.



De väpnade styrkorna flyger in förnödenheter till orter där vägarna rasat.