

Fidel - alltid närvarande



Fidel ? exemplet som alltid är närvarande

Den 25 november var det sex år sedan Fidel fysiskt försvann. Men idag är hans närvaro faktiskt starkare och mer nödvändig än någonsin. Och det inte bara för Kuba och det kubanska folket, utan för hela mänskligheten.

Under sin konstanta kamp för socialism förvandlade Fidel den kubanska revolutionen till ett hoppgivande exempel för de fattiga, de förtryckta och de arbetande klasserna i hela världen.

Det är anledningen till att Kuba så grymt överfalls av USA, högkvarteret för imperialismen och att Fidel själv förtalas utan avbrott av bolagsmedierna. Men det är en fruktlös ansträngning: Såväl Kuba som Fidel har blivit ett bevis på att kapitalismen inte bara kan, utan bör, övervinnas. Fidel och den kubanska revolutionen finns i det kollektiva medvetandet hos folken i Latinamerika. Och inte ens berg av lögnare kan sänka denna insikt, så invävd i hopp för alla människor med värdighet.

Det är så gott som omöjligt att ens i sammanfattning redogöra för alla bragder och historiska segrar där Fidel stått i spetsen för den kubanska revolutionen. Förutom själva revolutionen räcker det med att nämna det briljanta sätt som Fidel ledde Kuba för att övervinna krisen efter Sovjetunionens upplösning, under den s.k. Specialperioden. Eller det sätt på vilket han förutsåg de Fem Kubanska Hjältarnas återvändande hem efter att de kidnappats av imperialisterna och kastats i fängelse. En hemkomst tack vare det kubanska folkets kamp och den internationella solidaritetsrörelsen.

Om storheten hos en människa kan mätas av hatet från dennes fiender så konfronterade Fidel med framgång den mäktigaste imperialistmakten, som grym och skoningslös bara finns 150 km från hemlandet.

Med allt detta sagt: om en offentlig person framträder under andra halvan av 1900-talet, för sin outröttliga kamp till förmån för hela mänskligheten, så är det utan tvekan den evige befälhavaren Fidel Castro Ruz.

Organisationerna i solidaritetsrörelsen MESC uttrycker våra varma, uppriktiga och kärleksfulla hyllningar till kamrat Fidel, på denna sjätte årsdagen av hans fysiska bortgång och för alla framtida årsdagar. Hans outröttliga kamp för det kubanska folkets rättigheter och framtid och för alla världens folk inspirerar oss ständigt och manar oss att fortsätta kampen med all vår kraft och förtröstan som vi är mäktiga.

¡Hasta siempre Fidel! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Cuba socialista!

Cubainformacion 221125

[Fidel, el ejemplo: comunicado del MESC](#)

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 ? 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)