

Hälsning från Fredsrådet till Svensk-Kubanska

Fredsvänner, Kubavänner!

Sveriges Fredsråd tackar för inbjudan till detta årsmöte för Svensk-Kubanska föreningen. Vi vill också tacka föreningen för att ni aldrig försitter en chans att sprida information om Kuba och vad önationen gör för freden i världen. Det kan behövas i dessa tider när det fria informationsutbytet i Sverige krympt ihop till en smal liten spricka i den offentliga propagandamuren, där det numera hycklande står inskrivet i sten att Kuba är en diktatur som undertrycker yttrandefriheten.

Men i en annan tid för länge sedan och i en annan värld men ändå densamma vi nu bebor, den enda vi har, stod Kuba och Sverige på samma sida.

I världen rasade den antikoloniala kampen och Sveriges statsminister besökte Kuba och uttryckte där sitt stöd för koloniernas kamp. Sverige var officiellt alliansfritt medan Kuba skickade soldater till några av de antikoloniala bränderna. Med den tidens ögon kan det i dag nog ses som två sidor av samma mynt.

Med tiden lyckades de flesta koloniala länder befria sig. Kuba tog hem sina soldater men fortsatte med sitt fredsarbete. Och ytterligare några år vandrade Kuba och Sverige hand i hand på, låt oss kalla det, fredens väg och stod tillsammans bakom kraven på globala nedrustning, icke spridning av massförstörelsevapen, kärnvapenfria zoner och folkrättens överhöghet.

Men nu är den tiden längesen förbi. Sverige har lämnat sin alliansfrihet, Sverige har också lämnat sin politiska integritet och sitt mångåriga internationella fredsarbete för att i stället, med ett underdånigt leende och huvudet lite på sned, inrätta sig i ledet bakom USA och de andra Natoländerna.

I Sverige ses nu allt tal om fred som ?Putinpropaganda?. Den offentliga debatten har urartat, med endast krigsivrare företräda i TV-soffor och tidningsspalter vilket i sin tur har lett till att vi hamnat i en helt absurd krigskultur.

Kuba däremot fortsätter oförtrutet sitt fredsarbete i världen. Kuba är en framträdande medlem av den alliansfria rörelse (NAM) och förespråkat fredlig samexistens, suveränitet och icke-inblandning i andra nationers angelägenheter. Kuba har konsekvent motsatt sig imperialism och militarism och efterlyst dialog och diplomati för att lösa konflikter.

Medan Sverige nu trampar på folkrätten och exporterar de vapen som sprider död och förintelse på slagfälten exporterar Kuba, trots sina stora svårigheter, läkare och annan vårdpersonal till länder där sådana behövs.

Och märk väl, alla åtta partier i den svenska riksdagen står bakom vapenexporten till Ukraina. Om det till äventyrs skulle finnas något parti bland dem som fortfarande kallar sig arbetarparti kan det nu till partinamnen lägga - arbetarslaktare.

Det är främst människor som brukar rösta på arbetarpartier, som dör på slagfälten, dit de många gånger tvingats med våld. Så också i Ukraina.

Om man frågar några chattbotar om Kubas roll för freden i världen blir det närmast samfälliga slutsatsen efter att ha hämtat ned relevant fakta från cyberrymden:

?Kubas fredsskapande ambition i världen är djupt rotad i dess revolutionära principer om solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Även om Kubas insatser ibland överskuggas av politiska kontroverser, är dess bidrag till global fred och humanism fortfarande betydande.?

Tack för det, Kuba och tack Svensk-Kubanska för att ni ständigt försöker bryta igenom den svenska censur- och propagandamuren och berätta om Kubas fredsarbete.

Hans Öhrn, Fredsrådet 250315



HÄV BLOCKADEN AV KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 ? 0

Bidrag till insamlingen ?Mediciner till Kuba?

PG 23 57 15 ? 0 ELLER Swish 123 182 37 72

